



BIJZONDERE BALUSTERS

Kasteel Vorden stamt waarschijnlijk uit de 13de eeuw, maar zag er toen heel anders uit dan nu. De vierkante toren was in ieder geval onderdeel van het middeleeuwse bouwwerk, maar het kasteel zoals we het nu zien, is voor het grootste deel gebouwd in de 16de eeuw. In de 19de eeuw werd het kasteel omgebouwd tot landhuis, met een houten brug over de slotgracht.

De bruggen van het kasteel hadden tot voor kort geen leuning. De nieuwe eigenaar besloot daar verandering in te brengen, met nieuwe leuning die het pand eer aandoen. Met het oog daarop werden er historische tekeningen opgeduikeld uit de periode 1800 - 1850. Op basis van deze tekeningen hebben wij de nieuwe leuning op maat getekend en uitgevoerd.

Constructie

Wij zijn vooral trots op de balusters, die we hartvrij hebben gedraaid uit massief eiken (160x160mm).

 **Assink Hout**

De verbinding naar beter bouwwerk

